



## **HEBER SOLIDARITE ETHIOPIË Vzw**

### **Eenendertigste Nieuwsbrief ( juni 2021)**

Goedemorgen, allemaal. In een tijd waarin Europa eindelijk begint te ademen, zou ik echt willen dat ik beter nieuws uit Ethiopië kon geven ....

Helaas zal dit niet het geval zijn, omdat de situatie ter plaatse in veel opzichten zorgwekkend blijft in een Ethiopië verscheurd tussen de oorlog in Tigray die voortduurt, wat resulteert in een hele stoet van negatieveit: plundering, seksueel geweld, burgerbevolking ontheemd, acuut risico op hongersnood omdat de boeren niets konden planten en alles aten wat ze opzij hadden gezet, het etnische geweld dat grote delen van het grondgebied treft (Oromia, Benishangul) om nog maar te zwijgen van de nationale verkiezingen, die, twee keer uitgesteld, deze keer op 21 juni zullen worden gehouden, maar in een gespannen context, waar veel potentiële kiezers zich gezien de omstandigheden niet konden registreren om te stemmen. Het is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen van de verkiezingen zullen zijn, sommigen denken dat ze "de zaken zullen kalmeren" terwijl anderen denken precies het tegenovergestelde.

#### **De oorlog in Tigray**

Het is uiterst moeilijk om precies te weten wat er in Tigray gebeurt, omdat de beschikbare artikelen uiteenlopen en omdat het ook gemakkelijk is om "nepnieuws /video's" op sociale netwerken te delen, vaak met een partijdig standpunt dat objectiviteit mist. Ik zal daarom niet ingaan op niet-verifieerbare cijfers, noch op nieuwe cijfers die weinig of geen bevestiging hebben, maar het is duidelijk dat de situatie en de veiligheid van burgers dramatisch blijft, aangezien het regenseizoen begint, wanneer we planten, wat misschien onmogelijk is omdat mensen geen zaden meer hebben en vaak hun toevlucht hebben gezocht in de steden, en de velden zijn geplunderd door militaire acties... Kortom, er is niets klaar in Tigray, er is niets geregeld, honderdduizenden mensen worden bedreigd door hongersnood, ook in andere regio's, omdat er al een massale invasie van krekels was geweest, en zelfs als we er hier minder over praten, is de situatie zeer, zeer zorgwekkend, ondanks de inspanningen van de weinige NGO's die gemachtigd zijn om de regio te bezoeken. Europa en de VS pleiten voor een betere toegang voor NGO's ter plaatse, om voedsel, medicijnen, apparatuur, enz. mee te nemen, maar dit is natuurlijk nog steeds onvoldoende en zeer ingewikkeld, omdat de wegen niet veilig zijn en de afgelegen gebieden van Tigré in bergachtig terrein bijna ontoegankelijk blijven.

## Covid

In vergelijking met de situatie bij ons heeft Ethiopië veel minder gevallen, maar ze testen relatief weinig en daarom is het moeilijk inschatten. Ze voeren bijvoorbeeld gemiddeld zo'n 4500 testen per dag uit terwijl we in België 40.000 per dag doen, terwijl ze 10 keer talrijker zijn dan wij, en daarom is het aantal echte gevallen wellicht veel hoger. Op dit moment zijn er slechts een paar duizend officiële Covid-sterfgevallen, maar er zijn er zeker veel meer overlijdens waarvoor geen precieze doodsoorzaak is vastgesteld. Je moet weten dat de situatie in Ethiopië totaal anders is, omdat de leeftijds piramide totaal tegengesteld is aan de onze, zoals blijkt uit de volgende twee diagrammen .....

### Pyramide des âges

Sélectionner un pays et une année



### Pyramide des âges

Sélectionner un pays et une année



Dit verklaart waarschijnlijk het lagere aantal sterfgevallen. Maar wat op dit moment beangstigend is, is het verschijnen van varianten, zoals de Indiase, terwijl dit land zich desondanks had verzet tegen een eerste golf. Plus het regenseizoen dat gaat beginnen, omdat we weten dat dit virus van regen en kou houdt. Ethiopië ging door een tweede golf in april, en op dat moment was het onmogelijk om een ziekenhuisbed te vinden in heel Addis, geen enkele manier om een zuurstoffles te vinden om zichzelf thuis te behandelen, het was totale paniek. Het is sindsdien gekalmeerd, maar tot wanneer? De landen van zuidelijk Afrika zien hun cijfers momenteel op een zorgwekkende manier stijgen: Zuid-Afrika, Zimbabwe, Angola, Botswana, Congo enz. Het lijkt er echter op dat het, net als thuis, steeds moeilijker wordt om afstands- en basishygiënemaatregelen af te dwingen, alles is heropend en veel inwoners maken zich meer zorgen over de moorden en de grote instabiliteit, evenals de klinkende economische crisis, dan over de Covid.

### **Vaccinatie**

De eerste vaccins arriveerden in maart-april in Ethiopië, maar we kunnen duidelijk de problemen zien waarmee arme landen op dit gebied worden geconfronteerd, de "rijke" landen, vooral getroffen door de epidemie (VS en Europa) die zich naar de beschikbare doses hebben gehaast, ondanks de oproepen tot een billijke verdeling van vaccins.

Ethiopië heeft tot nu toe maximaal twee miljoen vaccins ontvangen, waardoor minder dan 2% van de bevolking werd gevaccineerd.

Het vaccinatieprogramma komt ook in opstand tegen de verspreiding van vaccins buiten de grote steden en er is een groot wantrouwen van de bevolking met betrekking tot vaccins, door een gebrek aan algemene informatie en "nepnieuws" op sociale netwerken.

**De grote economische** crisis: natuurlijk een direct gevolg van zowel de oorlog als de pandemie, en het treft bijna iedereen: galopperende inflatie en de daling van de waarde van birr hebben de prijzen letterlijk doen exploderen en zelfs basisvoedingsmiddelen zoals teff, olie, suiker, koffie enz. worden voor het grootste aantal onbetaalbaar. Om je een idee te geven, één euro was 35 birr waard in maart 2020, net voor de pandemie, en is nu bijna 53 birr waard, wat betekent dat het de helft van zijn waarde heeft verloren! En dus zijn alle prijzen gestegen, zijn geïmporteerde goederen gewoon onbetaalbaar geworden en volgen lokale goederen dezelfde beweging: een liter melk of een kip kost bijvoorbeeld aanzienlijk meer dan hier!

### **En onze projecten in dit alles?**

Allereerst wil ik degenen onder u bedanken die ons nu al meer dan een jaar steunen, zodat we bestaande projecten kunnen handhaven en ook de meest kwetsbaren, vrouwen en

kinderen, die zwaar door de pandemie zijn getroffen, de "vreemde jobs", die vaak die van vrouwen zijn, aan het begin van de pandemie te hulp zijn kunnen komen.

We hebben ons best gedaan, en dankzij u konden we regelmatig voedselpakketten geven, een jaar lang, via twee lokale verenigingen, aan de meest kwetsbare gezinnen.

We hebben ook de gemeenschap van Awra Amba gesteund, die op dit moment niet langer kan rekenen op de inkomsten van het pension en het restaurant, gezien het plotselinge en het volledige verdwijnen van toeristen.

We kozen er toen ook voor om onze vrienden, de kleine, lokale gidsen te ondersteunen die al jaren ons lokale team rond Axum vormen, en die ook al 16 maanden geen baan of inkomen hebben gehad.

En natuurlijk zijn we doorgegaan met het betalen van alle lopende sponsoring en het financieren van een deel van de salarissen van de leraren van de Sululta-school, die absoluut hun salaris nodig hebben om te overleven, of de school nu functioneert of niet... Het werkt ook weer!

Geen van deze mensen die we hebben geholpen, heeft hulp gekregen van de Ethiopische regering, en dus kunnen we niet vergelijken, ook al heeft de crisis hier ook veel schade aangericht.

We willen graag nog een paar maanden al onze projecten en ons lokale team blijven ondersteunen, omdat iedereen hoopt zo snel mogelijk weer te kunnen werken en als het lokale team het niet overleeft, zullen we ook niets meer kunnen organiseren. Maar het geld ontbreekt en de golf van solidariteit die in april 2020 op gang kwam, nu meer dan een jaar geleden, geraakt op, wat heel normaal is. We doen daarom opnieuw een beroep op u om de ondersteuningsinspanningen van sommigen voort te zetten, of om anderen te gaan steunen. Het rekeningnummer staat onderaan de pagina, ter herinnering. Omdat, zelfs met betrekking tot het voortbestaan van de vzw, de bijdragen van reizigers en de ontvangsten van ambachten en andere markten volledig zijn wegge gevallen, 16 maanden geleden! Gelukkig hebben we zeer weinig operationele kosten, maar we zijn niet in de mogelijkheid om een deel van deze inkomsten in projecten te injecteren.

We hopen dat u ons kunt blijven helpen, want we kunnen niet overwegen om noch de projecten, noch onze vrienden ter plaatse op te geven, die meer dan ooit geld nodig hebben in afwachting van betere dagen! Bedankt.

Om toch wat optimistischer en vrolijker af te sluiten, weet dat ik heel vaak contact heb met Axum en zijn familie, met de gidsen, met de school van Sululta, met onze vrienden van Awra Amba en dat ze het, ondanks de zeer moeilijke en stressvolle omstandigheden van de afgelopen maanden, en ook een beetje dankzij ons allemaal, relatief goed stellen. Ze hopen

ons allemaal zo snel mogelijk weer te zien en op dit moment hopen we de geplande reizen voor de groepen die meerdere keren zijn uitgesteld, vanaf oktober wellicht te kunnen handhaven. Hout vasthouden!

Hier zijn enkele foto's ontvangen van Sululta, van hun activiteiten tijdens de lockdown en afstandsaanpassingen.



Wij wensen u de best mogelijke vakantie nu dat Europa wakker lijkt te worden en uit deze lange maanden van isolatie lijkt te komen, er het beste van maakt, we hebben het allemaal nodig... Blijf toch voorzichtig.

Voor Heber Solidarité Ethiopie VZW, Françoise Pastor

